

SYMBOLISCH BLOEMSCHIKKEN HOGE HEXEL

In de afgelopen periode van advent en Kerst zijn de dames van de bloemengroet Hoge Hexel actief geweest met symbolisch bloemschikken. Elke zondag stond er een bloemstuk voor in de kerk. Met symbolisch bloemschikken vertel je een verhaal, met behulp van bloemen en andere veelal natuurlijke materialen. Bij het bloemstuk werd vooraf op de beamer een toelichting gegeven. Hieronder vindt u een aantal foto's van de bloemstukken en de bijbehorende toelichting.

1^e Advent – 27 november



Er viel een stralend licht over het altaar heen;
de engel zei hem wonderlijke dingen,
maar Zacharias voelde zich alléén,
want zijn verstard geloof kon niet meer zingen.

Hoe heeft hij het Elisabeth verteld?
Hij moest de schrijfstift vaak terzijde leggen.
De blijde boodschap die de engel had gemeld
was veel te machtig om in woorden uit te leggen.

En hij moest zwijgen, vele maanden lang -
Hij zag, dat in haar schoot het kind begon te groeien
en in zijn hart groeide een lofgezing
dat als een witte bloem zou openbloeien.

En toen het kind kwam, aarzelde hij niet
maar heeft de naam 'Johannes' opgeschreven,
en van Gods Geest vervuld zong hij het lied
van vreugde, van verlossing en van léven!

2^e advent – 4 december



Advent is wachten. Wachten vol verlangen, totdat eindelijk gebeuren gaat wat werd voorspeld in de profetenzangen; wachten tot God het woord vervult in daad.

Advent is komen. Komen vol verlangen naar Bethlehem, waar God dichtbij ons staat en onze mond vervult met nieuwe zangen en waar geloof verandert in daad.

Lof zij den God van Israël,
Den HEER, die aan Zijn erfvolk dacht,
En, door Zijn liefderijk bestel,
Verlossing heeft teweeg gebracht;
Een hoorn des heils heeft opgericht;
't Geen Davids huis was toegezegd,
Dat wil Hij ons nu schenken;
Gelijk Gods trouw, van 's aardrijks ochtendstond,
Door der profeten wijzen mond,
Zich hiertoe aan de vaderen verbond.

De bloembollen als beeld van verwachting van nieuw leven, beginnen al wat uit te lopen. Er komt steeds iets bij wat naar de komst van het licht verwijst. Als u goed kijkt ziet u al een glinstering van het licht door het donker verschijnen. De kleur paars, een kleur van de adventtijd, staat voor inkeer en voorbereiding, wat mooi aansluit bij het Avondmaal.

3^e advent – 11 december (helaas geen foto)

Derde Advent,
Hoe wonderlijk zijn toch Gods wegen.
Soms langs geschiedenissen vol van pijn.
Het brengt een buitenlandse zegen.
Ruth mag de moeder van de toekomst zijn.
Blijdschap in Naomi's kleine woning, die uitloopt naar een verre stille nacht.
Waar de geboorte van een koning, ons allen zegen en verlossing bracht.

Het paars van inkeer en boete wordt vermengd met het wit van het nieuwe leven dat komt. Paars en wit maken samen de roze kleur. De bloembollen als beeld van verwachting van nieuw leven beginnen te bloeien. Er komt steeds iets bij wat naar de komst van het licht verwijst.

4^e advent – 18 december



Het woord Advent betekent 'komst'. Vier weken voor het kerstfeest bereiden wij ons erop voor dat Jezus werd geboren.

Terugzien naar zijn eerste komst, maar zeker ook vooruitzien dat Jezus eenmaal wederkomt, als Koning op dees' aarde.

Opnieuw de kleur paars van inkeer en bezinning met witte accenten, een teken van leven. Verwachting komt aan het licht.

Kerst – 25/26 december



De Zoon van God, de Allerhoogste, heeft al Zijn glorie afgelegd. Als Mensenzoon is Hij geboren, zoals reeds eeuwen werd voorzien.

Een stal, een krib heeft Hij verkozen, in plaats van 's hemels heerlijkheid. Gods goedheid tussen louter bozen.... De Vrededorst begint Zijn strijd!

En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkeld Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor Hem geen plaats was in de herberg (Lukas 2:7).

De schikking van vandaag is wit, wit staat voor zuiverheid, reinheid en onschuld. De ster steekt boven de schikking uit en staat stil bij het licht dat gekomen is.