

José op Missie



← Met Sonia bij het kunstwerk: "het gezicht van Jezus" om uit de lucht te zien.

Van José:

Vakantietijd

Afgelopen jaar heb ik qua werk afgerond met de laatste dag van het FREE programma voor het jaar. We hadden een uitgebreidere lunch, en de 3 laatste deelnemers kregen hun certificaat en 2 van hen werden gedoopt! Wat een mooie afsluiting, prijs de Heer! Op de 10de januari begon ik mijn werk weer bij het MCC, het centrum opende die dag weer na de Kerst sluiting. Hier is het midden zomer. De kerstvakantie is dus de zomervakantie. Ik ben een aantal dagen erop uit geweest met een vriendin, ze is een kunstschilder. Niet ver weg, maar naar een mooie omgeving met veel groen en dicht bij de kust. Een dorpje met veel kleine galerieën met schilderijen enz. Dat was heerlijk. Met Kerst was ik door vrienden uitgenodigd om na de kerkdienst met hen mee te gaan naar hun vrienden in Uitenhage, een plaats net iets verderop waar de grote Volkswagenfabriek staat. Dat was een mooie dag met een 'ouderwets' kerstmaal. De familie heeft een boerderij en een deel van het vlees kwam van eigen vee. En het was interessant om te horen hoe ze na een aantal droge jaren begonnen om bedlinnen te maken en de vulling van de dekbedden van hun eigen dieren kwam, met veel gebed. Verder heb ik mijn tijd besteed aan schilderen en wat schetsen enz.

Het was een fijne tijd en het was goed om zo'n periode uit het werk te zijn.

FREE

Maandag 15 januari zijn we de eerste 8-weeken begonnen bij FREE (alcohol drugs verslaafden die willen veranderen). Op maandag was een klas van 8, op één na jongemannen, op woensdag gegroeid tot 12. De maandag had ik de devotie tijd, en als tekst koos ik Genesis 1 vanaf vers 24. Ze krijgen tijd om hun eigen reflectie te doen op het gedeelte. Daarna zongen we een aantal liederen. Het was verrassend en bemoedigend om te zien dat in de helft van de theepauze de meeste terug kwamen en vanuit zichzelf verder gingen met hun reflectie. En in de middag hadden we plezier met een creatieve les met inhoud. We bidden dat allemaal de 8 weken volhouden en dat ze een nieuwe koers in het leven gaan, met de Heer.

Verhuizen

In de laatste weken van het jaar werd mij de mogelijkheid van een andere plek om te wonen voorgesteld. Ik ben gaan kijken, onderzocht de mogelijkheid en heb ik besloten om te verhuizen. Het geeft me o.a. een grotere leefruimte, waardoor ik (ook) mensen, visite, kan ontvangen.

Gebed

Bid voor

Alle facilitators bij FREE

Gods leiding, inzicht en wijsheid en dat ik Zijn liefde en ontferming voor anderen ontvang

Gods genade voor het werk dat ik mag doen dit jaar

Gods hulp, om het Goede Nieuws te brengen zoals Hij van mij vraagt

Dank voor

Jesus, het Licht der wereld

Een tijd van rust en vernieuwing
Mijn gezondheid en dat Hij voorziet in genoeg

Jesaja 49:13

"Juich, hemel, en verheug u, aarde, bergen, breek uit in gejuich, want de HEERE heeft Zijn volk getroost, Hij zal Zich over Zijn ellendigen ontfermen"

Agenda:

Verlof José:

Voorjaar 2024



School is weer begonnen



Bij FREE



Kerstdiner bij vrienden

Vanuit het hometeam

Verlof

Het verlengen van het visum van José is afgelopen jaar vaak een gebedspunt geweest...

Hoewel deze nog niet verlengd is heeft de minister m.i.v. 2024 een nieuwe brief ondertekend waarmee je mag reizen als je visum nog in aanvraag is.

Hierdoor kan José na lange tijd wachten op **VERLOF** naar Nederland komen!

De exacte data is nog niet bekend vanwege praktische zaken die nog geregeld moeten worden in Nederland maar we hopen dat het rond april/mei mogelijk zal zijn.

José ziet er naar uit om iedereen weer te ontmoeten!

Verdere informatie volgt t.z.t.



Nieuw woonadres José

30 Alcock road, Walmer
Port Elizabeth, 6065

Groeten vanuit het hometeam



Home team José op Missie

Mailadres: joseopmissie@gmail.com

Facebook: Jose op Missie

Wilt u haar financieel steunen?

Dat kan t.n.v. stichting Kimon o.v.v.: José Weijers project Zuid Afrika

Bankrekeningnummer: NL77ABNA0400598698 te Apeldoorn